

Mødedato: 25. august 2022

Mødested: Zoom

Mødeemne: Aftagemøde omkring master i Diakoni

Deltagere: Esben Thusgaard (Provsteforeningen), Esther Jensen og Randi Bjerg (Foreningen af kirke- og kulturmedarbejdere), Peder Meisner (KFUMs sociale arbejde), Iben Tolstrup (Landsforeningen af menighedsråd), Polly Bak Dutschke (Aarhus Byråd samt Den kommunale omsorgssektor), Kirstine Helboe Johansen (Afdelingsleder, teologi Aarhus), Jakob Egeris Thorsen (uddannelseskoordinator for diakoni), Kathrine Juul Svejstrup (Afdelingskoordinator og referent).

1. Velkomst og præsentationsrunde

Kirstine Helboe Johansen (KHJ) orienterede omkring baggrunden for mødet: AU har siden 2014 haft en KA i Diakoni, hvor der hvert år er blevet optaget omkring 20 studerende. Årgangene har bestået af en meget blandet gruppe af studerende. Uddannelsen har været rettet ud i kirkelivet, det brede NGO-felt og i velfærdssektoren.

I forbindelse med udflytningsaftalen er det besluttet, at KA i Diakoni skal lukkes. Modsat andre lukninger kom der en reaktion herpå blandt andet med en underskriftindsamling. Derfor er Afdelingen for Teologi nu i gang med at afsøge, hvorvidt der er et marked for en Master i Diakoni. En væsentlig forskel på en KA og en MA er, at en Master koster noget, hvor den tidligere KA var en "alm." SU-berettiget uddannelse. Det er derfor også afgørende, om aftagerne er villige til at betale for uddannelsen.

2. Præsentation af forslag til ny MA-uddannelse i diakoni inkl. tid til spørgsmål.

Jakob Egeris Thorsen (JET) præsenterede forslaget til en ny MA-uddannelse jf. materialet i indkaldelsen til mødet. Forslaget er blandt andet lavet på baggrund af erfaringer fra afdelingen, de studerende og de kompetencer, der efterspørges.

Foruden en gennemgang af strukturen, den økonomisk ramme, og rammen generelt, lægges der op til en drøftelse af navnet. JET spørger til, om det giver mening at bevare det kirkelige sprog, eller hvorvidt man skal appellere bredere.

Randi Bjerg (RB) spørger til, om en master altid er en lederuddannelse. JET afklarer, at det ikke er eksklusivt leder eller mellemlider orienteret, men erfaringen fra KA i Diakoni er, at det ofte var personer, der efterfølgende blev ansat som f.eks. mellemlidere, der fulgte uddannelsen.

3. Runde blandt deltagerne: Hvad er jeres vurdering af potentielle interesser og muligheder for finansiering i jeres organisation/inden for jeres område?

Esben Thusgaard (ET): En MA som den præsenterede taler ind i udfordringerne i en folkekirkelig virkelighed. En MA kan være med til at udvikle vores kirkekulturredarbejdere, og dem der generelt skal arbejde i ”mellemrummene”.

- ET tilslutter sig forslaget om at kalde uddannelsen noget bredere, som ikke udelukkende sigter mod det kirkelige

Iben Tolstrup (IT): Enig – forslaget er godt og vigtigt. Taler ind i den nuværende situation med arbejdsmiljø og ledelse i folkekirken. Potentiale for flere forskellige interesser, herunder både dem der er ansat i menighedsrådet men også præsterne. Menighedskasserne ville formentlig godt kunne finde finansieringen til at efteruddanne en medarbejder.

- Tilslutning til et bredere perspektiv i forhold til navnet

Polly Bak Dutschke (PBD): Den sidste tid i livet er der mange ældre borgere, der er ensomme, derfor er det sociale aspekt afgørende i arbejdet med dette. Det er derfor vigtigt, at man skal være meget tydelig på, hvad der er det vigtige – og der er den sociale innovation afgørende. Forslaget til uddannelsen berører emnet omkring, hvordan vi skaber relationerne ud fra et omsorgsbegreb, der kommer ud af kristendommen. PBD regner det som afgørende at sælge uddannelsen på den diakonale-sociale del, og ikke mindst det værdibaserede kristne-humanistiske grundlag. PBD fremhæver desuden at kommunikationen omkring hvorfor uddannelsen er vigtigt, vil spille en stor rolle i at om det bliver en succes.

- Tilslutter sig ligeledes forslaget om at fokusere mindre på diakoni som en del af navnet.

Esther Jensen (EJ): Prisen skræmmer ikke, sektorer er vant til, at uddannelse koster noget. EJ stiller spørgsmål ved erfaringerne med, at nogle kun tager enkelte moduler.

- EJ anerkender behovet for et bredere navn, men måske diakoni kan bibeholdes i slutningen af navnet og ikke mindst som en del af italesættelsen, da det netop er det kristne grundlag, der er det særlige.

Peder Meisner (PM): Kombinationen af moduler rammer helt rigtigt. PM italesætter, at der for nogle kan være en bekymring for at være på universitetsniveau, og stiller dermed spørgsmålstegn ved, om det akademiske niveau kan blive en barriere for nogle. I KFUMs sociale arbejde er der typisk en tilgang med delt finansiering mellem organisationen og medarbejderen, hvorfor prisen heller ikke på den måde skræmmer. PM pointerer dog, at der for deres vedkommende også vil være et behov for at have fokus på ledelse.



- PM synes ligeledes, at det er en god ide at kunne afkode navnet lidt bredere, også for den studerende i forhold til kompetencer.

KHJ pointerede at uddannelsen – kandidaten såvel som masteruddannelsen – er tænkt som kombinationerne af at lære og tænke værdibaseret i sin praksis, og så med nogle pile der peger ind i ledelse og projektledelse. Derudover orienterede KHJ om, at Afdeling for Teologi generelt set har en bred og god erfaring med tompladsstuderende, som også er studerende, der blot følger enkelte kurser. Det blev fremhævet, at sådanne studerende typisk bidrager med noget andet end (og til) de ordinære studerende.

JET understregede, at mange af kandidaterne fra diakoni har fået ansættelse i regioner og kommuner, selvom netop disse sektorer ikke så et behov forud for oprettelsen af KA'en.

KHJ orienterede om, at Blå Kors har tilkendegivet, at de primært ville kunne købe ind på enkelte moduler frem for hele uddannelsen. PM tilsluttede sig dette, og stillede forslag om, hvorvidt der kunne tænkes mere i valgmuligheder, så den studerende/organisationen i højere grad selv kunne sammensætte sin master.

Afslutningsvis blev det drøftet, hvorvidt måltallet på 20 studerende hvert andet år, er realistisk. Umiddelbart var der tilslutning hertil, selvom det er svært at spå om. ET pointerede, at det måske også kunne hjælpe med et bredere navn. EJ stillede desuden spørgsmål om, hvorvidt der kunne sikres nogle kunder/ambassadører til den første årgang.

JET sluttede mødet med at fremhæve balancegangen i at skræve over flere sektorer, så uddannelsen er attraktiv for et bredere publikum, samtidig med at der ikke gives nogen falske forhåbninger eller andres skræmmes væk.

KHJ takkede for deltagelsen på mødet.